



# Shaare Zedek

## Nieuws

November 2024 | Nummer 164 | Magazine van Stichting Shaare Zedek



**KEES DEN HERTOOG:**

"In dit laatste nummer van 2024 wil ik u vragen Israël niet te vergeten"

**AUDREY GROSS:**

"'Shana Tova' betekent: elkaar een 'goed jaar' wensen"

# Colofon

Shaare Zedek Nieuws is een uitgave van Stichting Shaare Zedek en verschijnt vier keer per jaar. Het blad is gedrukt op FSC papier.

## Bestuur

Ds. H. Korving, Urk (voorzitter);  
mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman, Apeldoorn (secretaris); C. den Hertog, Leerdam (penningmeester); J. Huijser, Nieuw-Lekkerland;  
Ds. G.J. Post, Middelharnis;  
Ds. J.C. Schuurman, Putten (algemeen adjunct); L.H. Trouwborst, Giessenburg

## Secretariaat

Gen. van Heutszlaan 118, 7316 CK Apeldoorn  
T 0612 932 610  
E [secretaris@shaarezedeek.nl](mailto:secretaris@shaarezedeek.nl)

## Administratie

C.H. Kleinbloesem  
Rigoletto 43, 2926 PH Krimpen a/d IJssel  
T 0621 262 216  
E [administratie@shaarezedeek.nl](mailto:administratie@shaarezedeek.nl)

## Voorlichting

mw. M. de Wit-Bakker,  
Wijk 6 nr. 109, 8321 VG Urk  
T 0612 363 723  
E [info@shaarezedeek.nl](mailto:info@shaarezedeek.nl)  
W [www.shaarezedeek.nl](http://www.shaarezedeek.nl)

## Giften

ING BANK IBAN: NL51INGB0004295426  
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten  
ABN AMRO IBAN: NL74ABNA0436427060  
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten

## Legaten

Indien u Stichting Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot € .....

RSIN 816131314

KvK 41039231

## Grondslag en doel

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid.

**Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).**



Toezichthouder CBF heeft vastgesteld dat Stichting Shaare Zedek voldoet aan de normen van de erkenningsregeling voor goede doelen.

ISSN 1382-872X

Tekst: ds. A. Simons, Valburg

## "ZAL GOD GEEN RECHT DOEN?"

Lukas 17: 26 t/m 18: 8

### Eindtijd

Heel wat jaren geleden kwam ik terug uit Israël met een groep theologie studenten. Twee dagen na onze thuiskomst belde een van de jongens mij op en zei: Dominee, alles gaat hier gewoon door. Zoals ik weggegaan ben, zo heb ik het ook weer aangetroffen. Is er dan niemand meer die uitzielt naar Zijn komst?

### Versteend

Zelfs de Islam zegt dat de laatste imam samen met Jezus (als profeet) op de wolken van de hemel komt. En de Kerk dan? We slapen toch niet? Slapen als de wolken zich samenpakken? (Math. 25: 13).

### Gelijkenis

Bidden en niet vertragen? Waar gaat het hier over? Over de eindtijd. Over Zijn wederkomst. Temidden van de chaos van de tekenen van de tijd klinkt deze gelijkenis. Zou er nog geloof zijn in Zijn wederkomst?...

### Bidden

Wat is bidden eigenlijk? God Zijn beloften voorhouden; U hebt beloofd dat U Uw Israël verlossen zal van het deksel wat op hun hart ligt (2 Kor. 3: 14). U hebt beloofd dat U Israël verlossen zal van hun vijanden (Jes. 63), dat er vanuit Jeruzalem een licht zal schijnen over alle volkeren (Jes. 19: 25). U hebt beloofd dat gans Israël zal zalig worden (Rom. 11:25).

### Recht doen

Zal God Zijn beloften niet vervullen? Geen recht doen aan Zijn eigen Woord? Onze God is rechtvaardig (1 Joh. 1: 7). Hij doet wat Hij belooft. Recht doen omdat Hij rechtvaardig is. God kan niet van Zijn Woord af. Schuilt u ook met Zijn Woord bij Hem die het beloofd heeft, lezer?

### Geloof

Als u goed luistert dan hoort u de echo; En de Geest en de Bruid, die zegge kom, en die het hoort zegge kom (Openb. 22: 17). Kom, Heere Jezus kom haastelijk redt Uw Israël.



Audrey Gross:

"...elkaar 'een goed en zoet jaar' toewensen, of simpelweg 'shana tova' een 'goed jaar'..."

4

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 3 | Bestuur: Wat zal het nieuwe jaar brengen?                     | 10 | Financiën: Vergeet Israël niet                  |
| 4 | Uit het ziekenhuis: Rosj Hasjana                              | 11 | Actief: Huwelijksjubilea                        |
| 6 | Vragenrubriek Sje'elot: Israël is veiliger dan het buitenland | 13 | Uit het ziekenhuis: Tweelingen op dezelfde zaal |
| 7 | Heleboeldag 2024  | 15 | Actief: Shaare Zedek Koor                       |
| 8 | Column: Zichronam livracha                                    | 16 | Noodhulp voor oorlogsslachtoffers               |

## BESTUUR

# Wat zal het nieuwe jaar brengen?



**V**olgens de Joodse kalender is het nieuwe jaar reeds begonnen, namelijk op 4 oktober 2024. De herinnering aan 7 oktober 2023 bepaalt nog steeds iedere dag die hen en ons gegeven wordt. Wat zal dit nieuwe jaar het Joodse volk in Israël brengen?

**Intensivering** De oorlogssituatie is duidelijk nog niet voorbij, het lijkt eerder op intensivering als we de aanvallen op Hezbollah in Libanon en de vergeldingsactie tegen Iran in ogenschouw nemen, terwijl de operatie in Gaza onverminderd voortgaat. Intensivering is ook een woord dat past bij een ziekenhuis, waar Intensive Care wordt geboden. Maar op alle afdelingen en in alle geledingen werkt de intensivering van de oorlogssituatie door naar de werkvloer.

**Symboliek bepaalt het menu** Interessant om te lezen hoe bij de viering van de jaarwisseling een bepaalde symboliek het menu bepaalt dat dan wordt gebruikt. En indrukwekkend de getallen van hetgeen in de keuken van het ziekenhuis voor die gelegenheid is gebruikt... U leest erover in een artikel van Audrey Gross.

**Reizen niet zonder nadenken** Vergeleken met andere gebieden in Israël is het in Jeruzalem betrekkelijk rustig en veilig, al is reizen met openbaar vervoer niet iets

wat je zonder nadenken zou doen. Familiebezoek iets verder weg wordt voorlopig uitgesteld of alleen na voorzorgsmaatregelen ondernomen. Ouderen en gezinnen met kleine kinderen zijn angstig en bezorgd als zij moeten vrezen niet op tijd de schuilkelders te kunnen bereiken in geval van dreiging. Dat besef bepaalt het dagelijks leven van iedereen in Israël. En dan de herinnering aan jonge vrienden die zijn omgekomen in de oorlog...

**Met gevouwen handen** Is er dan geen hoop? Onze hoop is alleen van de God van Israël, Die Zijn beloften vervult en niet vergeet. Laten wij onze steun aan het Joodse volk en aan het Shaare Zedek ziekenhuis in het bijzonder niet alleen tastbaar maken met onze giften, maar vooral ook met gevouwen handen.

**Dankbaarheid** We zijn dankbaar voor de betrokkenheid die vanuit de achterban wordt getoond, wanneer bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum geld wordt ingezameld dat voor het Shaare Zedek ziekenhuis wordt bestemd. Hartelijk dank daarvoor, en voor alle andere manieren van steun zoals acties, braderieën, kooruitvoeringen enzovoorts. Zonder uw steun kunnen wij niet. Mogen we op u en jou blijven rekenen?

Met een hartelijke groet,  
Ds. H. Korving, voorzitter





UIT HET ZIEKENHUIS

“Met deze zegen danken wij G'd voor het bereiken van dit moment en voor het beleven van deze bijzondere gebeurtenis.”

**Tijdens de feestelijke maaltijden van Rosj Hasjana is het gebruikelijk om elkaar met eten op zoveel mogelijk manieren zegeningen toe te wensen.**

# Rosj Ha

**H**et meest bekend is het samen eten van stukjes appel met honing, waarbij de aanwezigen elkaar een 'oma e toemba', 'een goed en zoet jaar' toewensen, of simpelweg 'shana tova' een 'goed jaar'. De appel en honing staan symbool voor de zoetheid van de rimon of granaatappel. De granaatappel is één van de zeven producten van Israël, die genoemd worden in Deuteronomium 8: 8. De granaatappel wordt van oudsher gebruikt als een "nieuwe vrucht" voor de *Shehechyanu*-zegen op Rosj Hasjana. *Shehechyanu* betekent letterlijk 'dat we leven'. Met deze zegen danken wij G'd voor het bereiken van dit moment en voor het beleven van deze bijzondere gebeurtenis. Er zit nog een symboliek achter de granaatappels en het Joodse Nieuwjaar. Net zoals deze vruchten vol zaden zitten, hopen we dat we het komende jaar net zo vol verdiensten zullen zijn.

**Vissenkop** Een andere klassieker die op de meeste Rosj Hasjana-tafels te vinden is, is de vissenkop. Er is een passage uit de Torah die luidt: "En de G'd (HEERE red.) zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart" (Deuteronomium 28: 13). "Rosj Hasjana" betekent letterlijk vertaald: "hoofd van het jaar." Met hoofd wordt het begin bedoeld, dus het begin van het nieuwe jaar. We eten viskoppen als een symbool hiervan en zeggen tegen elkaar voordat we gaan eten: "Mogen we hoofden zijn, geen staarten," anders gezegd: "dat we leiders mogen zijn en geen volgers".

# sjana

**Nog meer symboliek** Sommige families gaan zelfs nog verder en voegen nog meer eten toe met een symbolische betekenis, zoals wortelen, dadels, prei, bieten, spinazie en sperziebonen.

Voor Rosj Hasjana bereidde onze chef-kok Moti Buchbut van het Shaare Zedek ziekenhuis samen met zijn team ook een maaltijd voor de patiënten, artsen en verplegend personeel:

- 300 plates met verschillende soorten symbolisch eten (simanim)
- 1.000 plates voor patiënten (speciaal afgestemd)
- 800 vissenkoppen
- 18.000 servings
- 10.000 wraps
- 500 challah
- 200 kg honing
- 4.000 honingkoekjes
- 200 kg granaatappels
- 600 kg nieuw fruit mandarijnen
- 50 kg dadels



## VRAGENRUBRIEK SJE'ELOT

# Israël is veiliger dan het buitenland



### Vraag:

“Audrey, wat is er de afgelopen tijd veel gebeurd. Raketaanvallen vanuit Jemen, Libanon en Iran, zelfs tijdens Rosj Hasjana het Joodse Nieuwjaar. Hoe waren deze dagen voor jou en je gezin? Wij willen je laten weten dat we elke dag voor jou en het ziekenhuis bidden.”

“...hebben we te maken met veel verschillende soorten terroristische acties, zoals zelfmoordaanslagen, het inrijden op auto's en onverwachte steekpartijen.”

**B**este vrienden, allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie gebeden. Het doet echt goed om te horen dat jullie aan ons denken. Het geeft ons het gevoel dat we niet alleen zijn en alleen staan. We geloven heilig in de kracht van het gebed, dus blijf dat alsjeblieft doen!

We hebben regelmatig contact met Stichting Shaare Zedek in Nederland en zo weten we hoe actief jullie zijn. We waarderen jullie inzet en betrokkenheid enorm. Het doet ons goed en het bemoedigt ons. We horen van mensen die de Israëlische vlag uithangen, van scholen en kerken die acties en markten organiseren om ons te steunen. En niet te vergeten het prachtige Shaare Zedek Koor dat voor Israël en het Joodse volk zingt! Echt hartverwarmend!

### Veiligheidsdiensten zijn zeer alert

Wonen in Jeruzalem is een beetje als leven in een parallelle wereld. Hoewel er in Israël oorlog is op meerdere fronten, heb ik het gevoel

dat wij in de omgeving van Jeruzalem op de één of andere manier het minst te lijden hebben van dagelijkse ongeregelheden. Gelukkig gaan hier de sirenes niet zo vaak af en is het een zeldzaamheid om te moeten schuilen. In Jeruzalem komt de dreiging meer van een andere kant. In de loop der jaren hebben we te maken met veel verschillende soorten terroristische acties, zoals zelfmoordaanslagen, het inrijden op auto's en onverwachte steekpartijen. De veiligheidsdiensten zijn sinds het begin van de oorlog zeer alert en ik moet zeggen dat ik me min of meer veilig voel in de buurt van Jeruzalem. Dit gezegd hebbende, besef ik wel dat ik het voorrecht heb een eigen auto te bezitten. Daarom hoef ik zelden gebruik te maken van het openbaar vervoer. Mijn boodschappen doe ik bewust heel dichtbij mij in de buurt. Daarnaast komt dat ik in het Shaare Zedek ziekenhuis werk, waar ik me heel veilig voel.

### Ergens waar een schuilkelder is

Maar ik moet ook eerlijk toegeven





ACTIEF

# Heleboeldag 2024

**Van de Commissie Kerk en Israël van de Hervormde Gemeente Nunspeet mochten wij een mooie gift van € 3.000,- ontvangen voor het Noodfonds van Stichting Shaare Zedek.**

De commissie schreef: "Het geld is afkomstig van de opbrengst van de Heleboeldag 2024 van de Hervormde Gemeente. Elk jaar organiseren wij een rommelmarkt met veel leuke activiteiten. Als Commissie Kerk en Israël mogen we een deel van de opbrengst besteden aan een door ons aangedragen doel. Dit jaar hebben we - net als vorig jaar - de noodhulp voor oorlogsslachtoffers van Stichting Shaare Zedek gekozen. Wij wensen u veel zegen toe!"

Commissie Kerk en Israël, Nunspeet

dat ik mij wel twee keer bedenken of ik naar Tel Aviv zal gaan om mijn ouders te bezoeken. Als we ons dapper genoeg voelen om af te spreken, moet het ergens zijn waar een schuilkelder is. Mijn ouders zijn al wat ouder en niet erg mobiel meer. Ze komen nauwelijks hun huis nog uit en zijn niet in staat om snel op de grond te gaan liggen als er een luchtalarm af mocht gaan. Mijn nichtje die in Herzliya woont, heeft een baby van 4 maanden. Zij is ook bang om haar huis uit te gaan met de baby. Maar over het algemeen voelen de mensen die in het midden van Israël wonen zich veiliger in Israël dan in het buitenland.

**Iemand niet laten liggen** Ik weet dat dit misschien gek klinkt, maar in Israël heb je het gevoel dat je gezien wordt. In ons land komt het praktisch niet voor dat je iemand negeert die bijvoorbeeld op straat valt. In het buitenland en vooral in grote steden heb ik al vaker gezien dat iemand die hulp nodig had gewoon voorbij gelopen wordt. Hier is dat ondenkbaar. Je hebt oog voor elkaar en helpt elkaar als dat nodig is. Soms kan het zelfs wel eens wat vervelend zijn omdat iedereen je adviezen wil geven en zegt wat je moet doen en hoe je je geschaafde knie of hand moet behandelen.

Dus in principe voel ik mij hier in Israël nog steeds veiliger dan waar dan ook. Onze vijanden zullen blijven proberen ons te vernietigen, maar we proberen sterk en veerkrachtig te blijven in vertrouwen op G'd!



## COLUMN



*Dvir Barazani z"l*



# Zichronam livracha

**In de Joodse traditie is het in herinnering houden van iemands leven heel belangrijk. Bij ons is het gebruikelijk om na het noemen van iemands naam die overleden is, de woorden toe te voegen: "Moge hun nagedachtenis tot zegen zijn."**

**In het Hebreeuws zeg je dan:**

**"zichrona livracha" (vrouwelijk),  
"zichrono livracha" (mannelijk) of  
"zichronam livracha" (meervoud).**

**Het wordt meestal afgekort als z"l.**

**Deze blijvende manier van herinneren, geeft ons troost en kracht in ons grote verdriet.**

"Hij was een man die je in het leger eigenlijk altijd naast je zou willen hebben voor het geval als je hulp nodig had."

**A**fgelopen jaar heb ik gemerkt hoezeer u zich verbonden voelt met het Joodse volk in het algemeen en in het bijzonder met ons hier in Israël. Jullie lieve berichtjes waren zo hartverwarmend en voelden als een shot vitamines! Ik merk dat jullie het nieuws op de voet volgen en dat het jullie net zo hard raakt als ons als er weer één of meerdere soldaten gesneuveld zijn. Maar ik kan me voorstellen dat jullie - na het horen van de namen en de leeftijden - zo'n bericht na een tijdje vergeten en dat het op de achtergrond raakt.

Daarom wil ik jullie iets vertellen - als een in memoriam - over twee zeer bijzondere jongemannen. Beiden zijn ze het afgelopen jaar in de oorlog omgekomen. Beiden waren zij klasgenoten van mijn 21-jarige zoon. Ze groeiden op in Jeruzalem en gingen naar dezelfde school, ze zaten in dezelfde klas. Alle drie hielden ze van samen sporten.



**Dvir Barazani z"l** was een goede vriend van mijn zoon. Hij was een rustige en integere jongen en een ongelooflijke atleet! Hij en mijn zoon mochten 's middags vaak wat vroeger weg uit school om te trainen of mee te doen aan wedstrijden. Dvir z"l deelde graag zijn kennis en hielp anderen om goed te trainen. Zo was hij uren bezig met het in elkaar zetten van een training op maat voor mijn zoon toen die zei dat hij graag wat meer uithoudingsvermogen en kracht zou willen opbouwen. Ook was Dvir z"l heel goed met computers. Hij vond het heerlijk om ze uit elkaar te halen, te repareren en weer in elkaar te zetten. Hij zette een project op om kapotte computers te repareren en ze aan kinderen en gezinnen te geven die zich geen nieuwe konden veroorloven. Dit computerproject werd zelfs zo succesvol dat hij daarvoor een bijzondere prijs kreeg uitgereikt van de president van Israël!

Dvir z"l sloot zich aan bij één van de meest elite-eenheden van de IDF - de Tzanhanim - de parachutisten. Hij was er trots op tot zo'n elite-eenheid te behoren en geloofde echt dat het zijn opdracht en missie was om Israël en zijn volk te verdedigen. Dvir zichrono livracha werd op 19 november 2023 gedood in de strijd in Gaza, hij was nog maar 20 jaar oud en had eigenlijk zijn leven nog voor zich.

**Alamken Terefe z"l** was een no-nonsense type. Hij en mijn zoon maakten deel uit van het voetbalteam van de school. Ze vonden het een uitdaging om van andere scholen te winnen als er weer een voetbalcompetitie werd georganiseerd. Alamken z"l had een goede conditie, was snel en kon geweldig voetballen. Mijn zoon zei vaak dat hij prof had kunnen worden als hij dat had gewild. Maar Alamken z"l had andere dromen... Hij wilde mensen helpen genezen. Hij wou medicijnen gaan studeren en later chirurg worden. Zijn familie maakte Aliya uit Ethiopië toen hij een jaar oud was. Hij was het eerste kleinkind in zijn familie en iedereen hield van hem. Toen het erop aankwam dat hij in dienst moest in de IDF, was er maar één acceptabele keuze voor hem, Sayeret Golani, de elite-gevechtseenheid van de Golani Brigade. Hij wilde in de voetsporen van zijn oom en neven treden. Voor Alamken z"l was het dienen in deze elite-gevechts-

eenheid niet eens een vraag. Dat was de plaats waar hij thuishoorde en dat was waar hij wou dienen. Op zijn begrafenis spraken veel van zijn 'wapenbroeders' en ze zeiden allemaal hetzelfde: Alamken z"l was een man van een paar woorden, maar ze waren altijd to the point, altijd praktisch. Hij was een man die je in het leger eigenlijk altijd naast je zou willen hebben voor het geval als je hulp nodig had. Alamken zichrono livracha sneuvelde op 2 oktober 2024 in de strijd in Zuid-Libanon. Hij was 21 jaar oud en zou vast een hele goede chirurg geworden zijn als hij niet gesneuveld was. Zijn verlangen was om levens te redden.

Als je misschien de komende tijd gaat sporten, wandelen of zwemmen, denk dan aan Dvir z"l en Alamken z"l en aan de vele andere jonge mannen en vrouwen die omgekomen zijn. "Zichronam livracha", "moge hun nagedachtenis tot zegen zijn."





## FINANCIËN

# Vergeet Israël niet



**O**p de eerste zondag van oktober was de jaarlijkse Israël zondag. Veel kerken hebben hier aandacht aan besteed en de collecte bestemd voor een goed doel in Israël. Vanuit het hele land heeft Shaare Zedek hele mooie collecte-opbrengsten op haar bankrekening ontvangen. Ook ontvingen wij in de afgelopen periode diverse Avondmaalscollecten en giften in verband met een huwelijks jubileum. Vele giften hadden dan ook een omschrijving meegekregen hoe de gift tot stand was gekomen. Bij giften van particulieren werd vaak vermeld "voor het goede doel" of "voor palliatieve zorg aan kinderen" of "voor noodhulp oorlogsslachtoffers". Ook vanuit het bedrijfsleven zijn mooie bedragen binnengekomen. Daarnaast laten de diaconieën zich niet onbetuigd. Alle gevers en geefsters hartelijk dank!

Het bedrag zal in jaarlijkse termijnen worden overgemaakt.

## Brengen van nieuw leven

Sinds het begin is de naam Shaare Zedek een soort synoniem geweest van het brengen van nieuw leven in de families van Jeruzalem en de omliggende gebieden. Vanaf het moment waarop in januari 1902 het gehuil van de eerste baby werd gehoord in het toenmalige nieuwe ziekenhuis aan de Jaffastraat, zijn er nu al ruim een half miljoen baby's in het Shaare Zedek ziekenhuis geboren. We zijn nu vaak getuige van de geboorte van kinderen wier overgrootouders en in sommige gevallen betovergrootouders in dit ziekenhuis ook het eerste levenslicht mochten zien.

Het Wilf Woman and Infant Center van Shaare Zedek is lange tijd de drukste kraamafdeling van heel Jeruzalem geweest, met meer geboortes in een jaar dan bijna alle andere drie ziekenhuizen in Jeruzalem samen. Met ruim 22.000 geboortes per jaar is er een aanzienlijk aantal baby's (ongeveer 1.000 per jaar) die te vroeg geboren worden. We zijn blij en dankbaar dat we voor hen een speciale afdeling hebben, de Neonatale Intensive Care Unit van Shaare Zedek, bekend als de NICU, een afdeling voor premature baby's.

### QR code NOODHULP

Indien u deze QR code activeert, kunt u rechtstreeks doneren.



### QR code PALLIATIEVE ZORG AAN KINDEREN

Indien u deze QR code activeert, kunt u rechtstreeks doneren.



**Een bijzondere donatie met een speciaal doel** Een Nederlands echtpaar heeft de opbrengst van de verkoop van hun tweede woning geheel geschonken aan het Shaare Zedek Medical Centre te Jeruzalem voor een speciaal doel binnen het ziekenhuis. In goed overleg en in samenwerking met het ziekenhuis is de keus gevallen op de NICU afdeling. Een afdeling die nu extra aandacht vraagt in verband met de vele vroeggeboorten en alle spanningen die er zijn vanwege de oorlog. Hiernaast staat de omschrijving die tot de keus van dit doel heeft geleid.



ACTIEF

# Huwelijksjubilea

**Vergeet Israël niet** In dit laatste nummer van 2024 wil ik u vriendelijk vragen het land Israël niet te vergeten. Het land gaat zwaar gebukt onder de last van de oorlog. Tijdens een internationale Teams vergadering met landen als Australië, Mexico, de Verenigde Staten, Canada en diverse landen uit Europa was er contact met het ziekenhuis te Jeruzalem. Ook Nederland was daarbij vertegenwoordigd. Aan het slot kwam Prof. Jonathan Halevy aan het woord om de financiële nood binnen het ziekenhuis kenbaar te maken. De extreem hoge verpleegkosten door de gevolgen van de oorlog worden minimaal door de overheid vergoed. Dit geeft een extra druk op personeel en alle extra uitgaven.

Het bestuur is blij en dankbaar dat wij vanuit Nederland de helpende hand mogen bieden. Al uw giften voor dit project zijn daarom van harte welkom op onze bankrekening NL74 ABNA 0436 4270 60 t.n.v. St. Shaare Zedek.

Gedenk het volk van Israël in uw gebeden en met uw financiële bijdragen. "Bidt daarom om de vrede voor Jeruzalem".

Ik wens u mede namens het bestuur gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2025 D.V.

C. den Hertog, penningmeester

**De afgelopen periode mochten 4 trouwe donateurs een huwelijksjubileum vieren. Deze echtparen stonden elk op hun eigen wijze stil bij deze mijlpaal. Eén ding hadden ze gemeen, hun liefde voor Israël.**

Alle vier de echtparen vroegen hun gasten geen cadeau's mee te nemen, maar in plaats daarvan een gift voor het Shaare Zedek ziekenhuis. Van harte gefeliciteerd met uw huwelijksjubileum en heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

In Psalm 122: 2 staat: "Bidt, met een algemene stem, Om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wèl, die u beminnen."

Echtpaar Romkes-Korf uit  
Urk, 65 jaar



Echtpaar Hollebrandse-  
van der Zwan uit Apeldoorn  
60 jaar



Echtpaar Van Velden-van  
den Dool uit 's-Graven-  
zande, 60 jaar



Echtpaar Schipaanboord-  
van den Bosse uit Rilland 40  
jaar







Volg ons voor meer informatie en **vacatures** binnen onze groep.



### Dayseaday Group

Schulpengat 9  
8321 WC Urk  
www.dayseaday.com



## OOK MET EEN ADVERTENTIE STEUNT U HET 'ZIEKENHUIS MET EEN HART'

### Informatie:

Verloop magazines, Caroline Molendijk  
cmolendijk@verloop.nl  
Telefoon 078-6912899

## Stichting Shaare Zedek

## Gods Woord wereldwijd verspreid



Ons rekeningnummer is:  
**NL96 RABO 0129 4451 18**

[gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/](http://gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/)

Uw gift is van harte welkom!

Nijverheidstraat 21 Leerdam | [gbs.nl](http://gbs.nl)



# Kerstkaarten actie

Leen Gerritsen is een kerstkaartenactie gestart voor het Shaare Zedek ziekenhuis. Een setje van 15 kaarten kost € 10,- (€ 13,60 inclusief verzendkosten). Heeft u belangstelling? App of bel dan naar 06-22142325.

Leen is lid van het Shaare Zedek Koor en hun vaste fotograaf. Hij heeft ook voor deze actie weer prachtige foto's gemaakt!



## UIT HET ZIEKENHUIS

# Tweelingen op dezelfde zaal

**De eenige tweeling - Herzl en Balfour Hakak - zijn geboren in Bagdad in Irak, in het jaar dat Israël werd gesticht. Sindsdien zijn ze nooit van elkaar gescheiden geweest. Nadat ze naar Israël waren geëmigreerd, zijn ze in Jeruzalem komen wonen. Herzl en Balfour brengen grotendeels hun tijd samen door, ze zijn heel hecht met elkaar.**

**E**en paar dagen geleden voelde Balfour zich niet goed. Hij moest naar het ziekenhuis en daar werd ontdekt dat hij een onregelmatige hartslag had (boezemfibrillatie). Zo kwam hij op de hartafdeling van het Shaare Zedek ziekenhuis terecht. Zijn broer Herzl bleef aan zijn zijde tijdens zijn behandeling. Een paar dagen nadat Balfour in het ziekenhuis was opgenomen, begon Herzl zich onwel te voelen. Hij haastte zich naar de afdeling Spoedeisende Hulp van Shaare Zedek. Daar zagen ze dat hij een hartaanval had gehad als gevolg van een verstopping in één van zijn slagaders. Een dag later werd hij gekatheteriseerd in het Shaare Zedek ziekenhuis, op dezelfde afdeling waar zijn broer lag.

Nu liggen beide tweelingen op dezelfde zaal naast elkaar en zijn herstellende. Ze maken het goed. Om verwisselingen te voorkomen, hebben de verpleegkundigen 2 grote naamborden boven het bed van Herzl en Balfour gehangen. De tweeling vertelde: "We noemen het tweelingsymbiose. Dit is niet de eerste keer dat we zoiets meemaken. Blijkbaar heeft de stress dat één van ons ziek is invloed op de ander. Vaak ervaren we soortgelijke dingen zonder het te beseffen."

Dr. Louay Taha, een senior arts op de hartafdeling van Shaare Zedek, behandelde hen. Hij schreef: "We hebben een tweeling opgenomen op onze afdeling. Eén van hen had een hartstoornis en insufficiëntie, en de andere arriveerde twee dagen later, na een hartaanval. Er zijn onderzoeksrapporten waarin te lezen is dat tweelingen vergelijkbare cardiovasculaire problemen kunnen hebben. De conditie van de tweeling is nu uitstekend en ze zullen waarschijnlijk binnenkort uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen."

*De tweeling Herzl en Balfour Haka*





# Van Dam, Van Dam & Verkade

INVESTEREN IN ONROERENDE ZAKEN

**De begin mei uitgeroepen actierente (5,0% rente, twee weken opzegtermijn) heeft ons ruim € 79 miljoen nieuw geld en 196 nieuwe klanten opgeleverd. Inmiddels is de actierenteperiode voorbij, maar we geven u natuurlijk een sein als we een nieuw pand op de kop tikken en u weer onder dezelfde voorwaarden in kunt stappen. Als u het als één van de eerste wilt horen, kunt u zich daartoe vrijblijvend laten inschrijven in onze actierentegegadigden.**



[verkade@vandamvandamverkade.com](mailto:verkade@vandamvandamverkade.com)



020 - 4896 500



Keukens • Badkamers • Vloeren • Kasten

## Middelkoop



> [www.middelkoopculemborg.nl](http://www.middelkoopculemborg.nl)





ACTIEF

# Shaare Zedek Koor

## Koor- en samenzangavond Grote Kerk Tiel

Zaterdag 2 november 2024 zongen wij in Tiel o.l.v. onze dirigent Mark Brandwijk. Ons gastkoor was het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg.

Ds. Simons verzorgde de opening, meditatie en sluiting.

Tevens genoten wij van een geweldig trompet-duo: Pascal van de Velde en Mathijs Valkenwoud.

En onze Arie van der Vlist liet horen wat er uit het geweldige orgel te halen valt!

Met dankbaarheid kijken wij terug op deze avond. De collecte bracht ruim € 2.800,- op! Heel veel dank aan alle gulle gevers, sponsoren en alle medewerkenden aan deze avond!

Bovenal: Soli Deo Gloria!

Foto's: met dank aan onze fotograaf Leen Gerritsen.



### Nieuwjaarsconcert

D.V. 11 januari 2025 | Alblasserdam, Grote Kerk

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk | Orgel: Arie van der Vlist  
Mannenensemble Espressiono o.l.v. Arjan Wouters  
Dwarsfluit: Kees Alers | Contrabas: Sylvia Maessen

### Zomerzangavond

D.V. 28 juni 2025 | Bloemenschuur, Ouddorp

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk | Orgel: Arie van der Vlist  
Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik



# Noodhulp voor oorlogsslachtoffers

Sinds de inval van Hamas en de daarna uitgebroken oorlog worden er veel gewonden naar het Shaare Zedek ziekenhuis gebracht. Belangrijke afdelingen zijn verplaatst naar de schuilkelders.

Er is dringend behoefte aan:

- Extra IC bedden met de daarbij behorende apparatuur;
- Inrichting van extra verloskamers (couveuses ed.);
- Beademingsapparatuur.

**Het Shaare Zedek  
ziekenhuis heeft uw  
steun en gebed hard nodig.  
'Shaare Zedek, het ziekenhuis  
met een hart'**



Voor meer informatie of voor  
het aanvragen van een presentatie:

[info@shaarezedek.nl](mailto:info@shaarezedek.nl) • M 06 - 12363723 • [www.shaarezedek.nl](http://www.shaarezedek.nl)