



Shaare Zedek

Nieuws

Maart 2025 | Nummer 165 | Magazine van Stichting Shaare Zedek



NETA WEISS:

“Het is een symbool van nieuw leven, groei en hoop.”

AUDREY GROSS:

“In het ziekenhuis heeft sabbat een bijzondere kalmte.”

Colofon

Shaare Zedek Nieuws is een uitgave van Stichting Shaare Zedek en verschijnt vier keer per jaar. Het blad is gedrukt op FSC papier.

Bestuur

Ds. G.J. Post, Middelharnis (voorzitter);
mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman, Apeldoorn (secretaris); C. den Hertog, Leerdam (penningmeester); Ds. J.C. Schuurman, Putten (algemeen adjunct); L.H. Trouwborst, Giessenburg

Secretariaat

Gen. van Heutszlaan 118, 7316 CK Apeldoorn
T 0612 932 610
E secretaris@shaarezedek.nl

Administratie

C.H. Kleinbloesem
Rigoletto 43, 2926 PH Krimpen a/d IJssel
T 0621 262 216
E administratie@shaarezedek.nl

Voorlichting

mw. M. de Wit-Bakker,
Wijk 6 nr. 109, 8321 VG Urk
T 0612 363 723
E info@shaarezedek.nl
W www.shaarezedek.nl

Giften

ING BANK IBAN: NL51INGB0004295426
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten
ABN AMRO IBAN: NL74ABNA0436427060
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten

Legaten

Indien u Stichting Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot €

RSIN 816131314

KvK 41039231

Grondslag en doel

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid.

Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



Toezichthouder CBF heeft vastgesteld dat Stichting Shaare Zedek voldoet aan de normen van de erkenningsregeling voor goede doelen.

ISSN 1382-872X

Tekst: W.F. 't Hart V.D.M., Zwartebroek

JEZUS DAALT AF IN ONZE EENZAAMHEID

“(...) Heere, ik heb geen mens (...)”

Johannes 5:7

Wat een wanhoop spat hier vanaf. En toch, daarin zit de hele geschiedenis van deze 38-jaar-zieke-man-zonder-naam opgesloten. Hij ligt daar, in het huis van barmhartigheid. Zo barmhartig gaat het er niet aan toe. Niemand bekommert zich om hem als het water in beweging komt. Zo goed en zo kwaad schuifelt hij naar het water toe. Hij is echter altijd te laat. 38 jaar ligt hij daar hulpeloos, uitzichtloos, inmiddels ook hopeloos en wanhopig.

Dat huis van barmhartigheid, Bethesda, ligt vol met een massa zieken, blinden, kreupelen en verdorden. Ze tekenen ons pijnlijk duidelijk hoe wij zonder God in de wereld zijn. Tegelijk is dit ook haarscherp de situatie van het Joodse volk. Te midden van acht miljard mensen stellen de miljoenen Joden amper wat voor. Te midden van allerlei verbonden en verbindingen tussen volken en religies komt Israël steeds meer alleen te staan. “Wilt u gezond worden?,” was de vraag van Jezus. “Heere, ik heb geen mens,” is het antwoord van de naamloze zieke. Jezus wist dat natuurlijk. Zo weet Hij ook dat Zijn volk uiteindelijk niet door een mens gered kan worden. ‘Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt...’ Nee, hulp is alleen te verwachten van boven! Voor Israël vandaag. Voor ons net zo goed!

De barmhartigheid en het omzien naar wanhopigen is Jezus' werk. In navolging van Hem mag dat werk gestalte krijgen in het Shaare Zedek ziekenhuis. Hulp biedt men daar aan alle behoeftigen. Gebed is noodzakelijk!

Tegelijk: willen wij gezond worden? Wij hebben geen mens die ons redden kan. Laat (jo)uw verwachting van mensen maar los. Zie omhoog naar Hém, God én mens. Sta op, neem de last die (jij)u droeg en wandel! Amen.



4

Neta Weiss, verpleegkundige:
“Onze pijn als familie van Shaare Zedek in deze oorlog is een pijn van gemis, maar ook van vertrouwen en geloof in de toekomst.”

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 3 | Bestuur: Het Joodse volk blijven gedenken in onze gebeden | 10 | Financiën: Project voorziet in behoefte Bedankbrief Prof. Jonathan Halevy |
| 4 | Uit het ziekenhuis: Tu BiShvat | 13 | Actief: Nieuwe CD Ha Bracha |
| 6 | Vragenrubriek Sabbat is een bijzondere periode | 15 | Actief: Shaare Zedek Koor |
| 8 | Column: Mijn eerste MRI-scan | 16 | Noodhulp voor oorlogsslachtoffers |

BESTUUR

Het Joodse volk blijven gedenken in onze gebeden



Aan de ene kant is er de laatste tijd een verandering gekomen in de situatie van de staat Israël die de hoop doet herleven. Al is het bestand zeer fragiel - zoals op zaterdag/sabbat 15 februari weer bleek toen er over en weer beschuldigingen waren dat beide partijen het bestand niet hielden. Uiteindelijk heeft Hamas toch opnieuw drie gijzelaars vrijgelaten en Israël in ruil daarvoor honderden Palestijnse gevangenen. Het is dus zoals het Bijbelwoord zegt: verheugt u - met beving. Als we daarbij betrekken dat het luchtalarm nog regelmatig afgaat ook vanwege aanvallen van de Houthi rebellen, dan begrijpen we allen dat de spanning nog steeds in de lucht zit. Voor ons reden te over om de staat Israël en het Joodse volk - ook buiten Israël - te blijven gedenken in onze gebeden.

Sabbat In de vragenrubriek wordt ingegaan op de manier waarop de sabbat wordt ingevuld door een Joodse familie. De Joodse rustdag is een dag om stil te staan, zich te bezinnen en zich los te maken van de hectiek die ons leven zo kenmerkt. Tegelijk wil de sabbat een vooruitzicht geven op en de hoop voeden naar de grote dag waarop al Gods volk zijn eeuwige rust in God geniet. Tot die dag blijven we bidden: 'Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwame'.

Ervaring als patiënt Van Audrey Gross hebben we deze keer een bijdrage waarin ze haar persoonlijke ervaringen beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt. We wensen haar een goed herstel en Gods zegen.

Een nieuwe voorzitter Van het bestuur is tot slot het volgende te melden. Ondergetekende is in de laatste bestuursvergadering van vorig jaar teruggetreden als voorzitter. Na een periode van ongeveer twintig jaar betrokken te zijn geweest bij het bestuur, leek het hem goed om het stokje over te dragen. In ds. G.J. Post hebben we een enthousiaste en kundige opvolger gevonden die vanaf dit kalenderjaar als voorzitter van de stichting zal optreden. We wensen hem daarbij veel vreugde en zegen toe. Graag wil ik op deze plaats ook mijn hartelijke dank uitspreken voor de fijne en hartelijke samenwerking die er de jaren door steeds geweest is met de overige bestuursleden en de medewerkers.

Dit zal dan ook mijn laatste bijdrage zijn in Shaare Zedek Nieuws. Graag roep ik u op het werk van onze stichting te blijven ondersteunen met gevouwen handen en met uw financiële bijdragen. Ik wens u allen van harte Gods shalom toe.

Namens het bestuur,
Ds. H. Korving



UIT HET ZIEKENHUIS

Tu BiShvat

Het Shaare Zedek ziekenhuis heeft door de jaren heen een centrale rol gespeeld in de medische zorg voor de stad Jeruzalem en het land Israël. Tijdens de recente oorlog behandelde het medisch centrum meer dan 1.400 slachtoffers. Daarnaast werden ook veel medewerkers opgeroepen om in het leger te dienen.

Diepe verbondenheid Professor Ofer Merin, directeur van Shaare Zedek ziekenhuis, benadrukte de diepe verbondenheid van het medisch centrum met Jeruzalem en de staat Israël. "Op deze bijzondere dag, de verjaardag van Shaare Zedek, willen we eer betonen aan de gesneuvelden van onze medewerkers, en de sterke, onlosmakelijke band tussen Shaare Zedek, Jeruzalem en de staat Israël onderstrepen," aldus Merin.

Symboliseren bloei en hoop De keuze voor het planten van citrusbomen is niet toevallig. Deze bomen symboliseren bloei en hoop en dragen vruchten die geliefd zijn bij velen. "Israël is gezegend met toegewijde mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven voor de verdediging van het land. Namens alle medewerkers van Shaare Zedek sturen we een warme omhelzing van troost naar de families van de omgekomen slachtoffers. Shaare Zedek bestaat al 123 jaar, en de bomen die we vandaag planten zullen blijven groeien, net als de herinnering(en) aan onze dierbaren."

Op Tu BiShvat plantten de directie en medewerkers van het Shaare Zedek ziekenhuis 16 fruitbomen. Zij deden dit ter nagedachtenis aan de 16 familieleden van het ziekenhuispersoneel die in de recente oorlog om het leven zijn gekomen. Tu BiShvat is de dag waarop 123 jaar geleden in 1902 het Shaare Zedek ziekenhuis werd opgericht.

vat

Verwijzing naar de diepere betekenis

Namens de families van de gevallen slachtoffers sprak verpleegkundige Neta Weiss, werkzaam op de kraamafdeling. Zij is de weduwe van sergeant-majoor Eilon Weiss, die op 15 juni 2024 omkwam. In haar toespraak verwees zij naar de diepere betekenis van Tu BiShvat: "Deze dag markeert een moment waarop de natuur tot leven komt, waarin alles wat in de aarde verborgen ligt, langzaam weer zichtbaar wordt. Het is een symbool van nieuw leven, groei en hoop. Onze pijn als familie van Shaare Zedek in deze oorlog is een pijn van gemis, maar ook van vertrouwen en geloof in de toekomst."

In memoriam In de tuin tegenover het ziekenhuis staan nu 16 fruitbomen ter herdenking aan de 16 jongemannen - zonen, broers en echtgenoten van Shaare Zedek personeel - die na de inval van 7 oktober 2023 omgekomen zijn. Ze zijn door de familieleden zelf geplant, samen met de directie van het ziekenhuis. Zo blijven ze levend in onze herinnering, in memoriam.



VRAGENRUBRIEK SJE'ELOT

Sabbat is een bijzondere periode



Vraag:

“Hoe vieren/houden jullie thuis de sabbat en hoe gaat dat in het ziekenhuis?”

Hoe je de sabbat viert, verschilt niet alleen per gezin, maar ook binnen een gezin, afhankelijk van de levensfase waarin men zich bevindt. Heb je jonge kinderen of volwassen kinderen? Houd je ervan om gasten te ontvangen of juist om zelf uitgenodigd te worden? Of misschien geef je de voorkeur aan een intieme sabbat in kleine kring? Voor mij is een ideale sabbat een waarbij al mijn kinderen thuis zijn. Als dat het geval is, begin ik waarschijnlijk op woensdagavond al met het bereiden van de kippensoep!

Samenzijn met het gezin Hoewel sabbat vooral draait om de diensten in de synagoge op vrijdagavond en zaterdagochtend, staat het voor mij als moeder ook in het teken van samenzijn met het gezin. Het is een moment om aan het einde van de week opnieuw verbinding met elkaar te maken, samen te eten, te lachen, over van alles en nog wat te praten en gewoon van elkaars gezelschap te genieten. Het eten speelt daarbij een centrale rol. De geur van de kippensoep wordt in de loop van de uren steeds sterker en roept een

gevoel van verwachting op. Een ander klassiek gerecht op mijn menu is een eenvoudige vanillecake met mijn persoonlijke tintje. Mijn zoon is er dol op; een sabbat is niet compleet zonder. Hij beoordeelt mijn cake elke week op smaak, vorm, luchtigheid en vochtigheid.

Traditionele liederen zingen Onze familie houdt erg van zingen na de maaltijd. Als we in een goede stemming zijn en niet te moe, zingen we traditionele liederen in de speciale melodie van mijn overleden schoonvader. Na het diner komen vaak de beste vrienden van onze kinderen langs en halen we de bordspellen tevoorschijn. De lunch op sabbat is weer een nieuwe gelegenheid om samen aan tafel te zitten en met elkaar te praten zonder afleiding van elektrische apparaten. Na de lunch lezen we meestal samen boeken of spelen we opnieuw gezelschapsspellen.

Voor mij draait sabbat om het samenbrengen van mijn gezin, het even pauzeren van ons drukke leven en het opladen van mijn batterij gedurende 25 uur.

Verandering in de sfeer In het ziekenhuis heeft sabbat een bijzondere kalmte. Ziekenhuizen zijn normaal gesproken drukke, luidruchtige en intense plekken. Maar al op donderdagmiddag voel je een verandering in de sfeer en lijkt er een rust neer te dalen. De keukens beginnen met het bereiden van traditioneel sabbatmaaltijd, rekening houdend met de specifieke dieetwensen van elke patiënt. Op elke afdeling wordt een speciale metalen kaarsenkar voorbereid bij de verpleegpost, zodat patiënten kaarsen kunnen aansteken voor sabbat, zoals de traditie dat voorschrijft. Onze synagoge in het ziekenhuis biedt meerdere diensten aan, zodat zoveel mogelijk patiënten kunnen deelnemen. In de personeelskantine kunnen bezoekende familieleden een warme maaltijd nuttigen en de betaling (op basis van vertrouwen) regelen op de eerstvolgende werkdag. Net als thuis komt het gevoel van sabbat tot uiting in de speciale rust, de geur van huiselijk eten, de bedrijvigheid in en rondom de synagoge en de families die samenkomen om tijd met elkaar door te brengen. Sabbath is een bijzondere periode van 25 uur binnen de week die je in staat stelt om uit te rusten, los te komen van technologie, contact te hebben met familie en vrienden en tijd te hebben voor meditatie. Het is een geschenk van G'd aan ons mensen!

Hieronder zie je een foto van mijn kandelaar, die ik elke vrijdagavond aansteek. Meisjes mogen vanaf ongeveer hun twaalfde al één kaars aansteken, maar meestal begin je pas met twee kaarsen als je net getrouwd bent: één voor jezelf en één voor je echtgenoot.

Voor elk kind dat je aan je gezin toevoegt, steek je een extra kaars aan. Ik heb drie kinderen, dus in totaal steek ik vijf kaarsen aan! Daarnaast heb ik twee speciale kaarsen die ik aansteek voor de gijzelaars.

Rond mijn kaarsen staan foto's van mijn kinderen, mijn zoon op school en de kinderen van mijn zus, die voor mij als mijn eigen kinderen voelen.





Het is niet vaak dat ik de kans krijg om vanuit het perspectief van een patiënt te schrijven. Toch bevond ik me een paar weken geleden ineens in die rol.

“Toen ze mijn buitenlandse naam en accent opmerkte, schakelde ze over op Frans om me gerust te stellen. Wat een hartelijk gebaar!”

Mijn eerste

Tijdens de warming-up van een training, raakte ik geblesseerd aan mijn knie. Het gebeurde tijdens een routineoefening, simpelweg touwtjespringen. Waarschijnlijk landde ik verkeerd, want ik voelde direct een scherpe, elektrische schok aan de zijkant van mijn knie. Binnen enkele minuten merkte ik dat mijn knie me niet meer kon dragen.

Naar de Spoedeisende Hulp Gelukkig raak ik normaal gesproken niet snel in paniek en deed ik wat je in zo'n situatie hoort te doen: ik ging liggen, legde mijn knie omhoog en begon te koelen. De pijn viel mee, maar het voelde duidelijk ongemakkelijk, en lopen was onmogelijk. Toen ik na een paar uur besepte dat het ernstiger was dan ik dacht, besloot ik naar de Spoedeisende Hulp te gaan.

Het voelde als thuiskomen Voor de meeste mensen is zoiets een angstige ervaring, maar vreemd genoeg voelde ik me op het moment dat we bij het ziekenhuis parkeerden juist kalm en ontspannen. Het voelde als thuiskomen. Het was laat in de nacht, en het ziekenhuis was rustig. Zonder mijn werkbadge en zonder bekende gezichten van de nachtdienst ging ik anoniem door het systeem. Terwijl ik in een rolstoel buiten de orthopedieafdeling zat te wachten, kwam een verpleegkundige naar me toe. Ze vroeg of

MRI-scan

ik pijn had en of ik iets nodig had. Toen ze mijn buitenlandse naam en accent opmerkte, schakelde ze over op Frans om me gerust te stellen. Wat een hartelijk gebaar!

Afspraak om 5 uur 's ochtends

Na twee röntgenfoto's, een knie-echografie en een consult bij de orthopedisch chirurg werd besloten dat een MRI-scan nodig was. Hoewel de situatie zorgelijk was, was ik ook nieuwsgierig. Het zou mijn eerste MRI-scan zijn, en bovendien hadden we onlangs een nieuwe scanner gehad. Mijn afspraak stond gepland op vrijdagochtend om 5 uur. Mijn man en ik arriveerden al om 4.30 uur. Het vroege tijdstip had zo zijn voordelen: geen verkeer, een parkeerplek direct voor de ingang en een vreedige stilte in het ziekenhuis.

Schuilen vanwege raketten Terwijl we op de tweede verdieping liepen, ging plotseling het alarm af. Een rustige stem instrueerde iedereen om naar veilige gebieden in het ziekenhuis te gaan. Het was een surrealistische ervaring: hier was ik voor een medische procedure en nu moesten we schuilen vanwege Houthi-raketten! Toch



bleef ik kalm. Ik ken het ziekenhuis door en door en wist dat we ons in een van de veiligste delen bevonden, ondergronds en vlak bij de radiologieafdeling. Na zo'n tien minuten konden we weer verder, alsof er niets was gebeurd.

Een operatie is nodig De rest van de ochtend verliep zonder problemen. Alles ging rustig en soepel, en het personeel straalde een ontspannen houding uit. Helaas bevestigde de MRI-scan wat ik al vreesde: ernstige schade aan mijn knie, een operatie was nodig. Gelukkig gaat het om een kleine kijkoperatie, gevolgd door inten-

sieve fysiotherapie. Het nieuws over de ernst van de blessure en de noodzaak van een operatie kwam hard aan, maar ik ben gerustgesteld door de wetenschap dat mijn collega's in het Shaare Zedek ziekenhuis uitstekend voor me zullen zorgen.

De operatie staat gepland over een paar weken. Gedenk me alsjeblieft in jullie gebeden en lees ook het volgende Shaare Zedek Nieuws voor het vervolg van mijn verhaal!



Project voorziet in behoefte



Kort voor de Kerstdagen van 2024 ontving het bestuur een brief van Prof. Jonathan Halevy.

Deze brief is zeker ook aan u als donateur gericht. Daarom staat de hele brief hieronder voor u afgedrukt.

Brief van Prof. Jonathan Halevy

Dear Kees,

We welcome the chance to express our deep and heartfelt thanks for your most recent transfer of € 100.000,- towards the Palliative Care for Children project.

As we have had the chance to discuss, we cannot overstate the importance of this project. In every way, it helps advance the historic vision of Shaare Zedek that care must go far beyond just medical treatment but must always promote emotional support and the belief that every patient, particularly children, deserve our dedication in all ways possible.

As you all know, this past year has been a deeply challenging one for our country and our hospital. While we have treated nearly 1.500 IDF heroes for all types of injuries, and hundreds of our staff members have been called up into reserve duty, the daily more 'routine' activities of the hospital have of course also continued. Our pediatric oncology program continues to grow, and your support is therefore so deeply appreciated.

We of course noticed that you have increased your giving over last year and we see this is a tremendous reflection of the remarkable friendship between Jerusalem and our friends in The Netherlands. Particularly in these days when so many around the world find themselves being led into ignorant and hateful condemnation of Israël and the Jewish people, your brave solidarity is so much more important.

At this blessed time of year, we know you join us in the collective prayer for a happy, healthy and peaceful holiday season and that the new year will usher in only good tidings and the safe return of our hostages and soldiers.

Sincerely yours,
Jonathan Halevy

QR code NOODHULP

Indien u deze QR code activeert, kunt u rechtstreeks doneren.



QR code PALLIATIEVE ZORG AAN KINDEREN

Indien u deze QR code activeert, kunt u rechtstreeks doneren.



Vertaling van de brief Beste Kees,
Wij zijn blij met de kans om onze diepe en oprechte dank uit te spreken voor uw meest recente overdracht van € 100.000,- naar het Palliatieve Zorg voor Kinderen-project.

Nu we de kans hebben gehad om dit te bespreken, kunnen we het belang van dit project niet genoeg benadrukken. In alle opzichten helpt het de historische visie van Shaare Zedek bevorderen dat zorg veel verder moet gaan dan alleen medische behandeling, maar altijd emotionele steun en de overtuiging moet bevorderen dat elke patiënt, vooral kinderen, onze toewijding op alle mogelijke manieren verdient.

Zoals jullie allemaal weten is het afgelopen jaar een grote uitdaging geweest voor ons land en ons ziekenhuis. Hoewel we bijna 1.500 IDF-helden (militairen) hebben behandeld voor allerlei soorten verwondingen, en honderden van onze stafleden zijn opgeroepen voor reserve-dienst, zijn de dagelijkse, meer 'routinematige' activiteiten van het ziekenhuis uiteraard ook voortgezet. Ons kinderoncologieprogramma blijft groeien en uw steun wordt daarom enorm gewaardeerd.

We hebben uiteraard gemerkt dat u het afgelopen jaar uw donaties hebt verhoogd en we zien dat dit een geweldige weerspiegeling is van de opmerkelijke vriendschap tussen Jeruzalem en onze vrienden in Nederland. Vooral in deze tijd waarin zovelen over de hele wereld zich in een onwetende en haatdragende veroordeling van Israël en het Joodse volk bevinden, is uw moedige solidariteit zoveel belangrijker.

In deze gezegende tijd van het jaar weten we dat u zich bij ons aansluit in het collectieve gebed voor een gelukkig, gezond en vredig vakantie seizoen en dat het nieuwe jaar alleen maar goed nieuws en de veilige terugkeer van onze gijzelaars en soldaten zal inluiden.

Met vriendelijke groet,
Jonathan Halevy

Beeld: NICU Infant Care Unit

Het huidige project Deze brief geeft aan het bestuur een extra impuls en hopelijk ook bij u als donateur om met het huidige project door te gaan. Een project waarvan de vergoeding door de ziektekostenverzekering erg slecht is. De ouders worden aangewezen op zorg vanuit het gezin of familie. Wij hopen dat u samen met ons in dit nieuwe jaar aan deze kinderen wilt denken in uw bijdragen en collecten. De zorg voor deze kinderen is groot.

Verantwoording Het jaarrapport over 2024 verschijnt D.V. voor 1 juli 2025 op de website. Wij kunnen u nu al meedelen dat de ontvangen giften en donaties het mooie bedrag heeft opgebracht van € 720.000,-. Dit bedrag is onderverdeeld in enkelen doelen:

Palliatieve zorg aan kinderen	€	460.000,-
NICU Infant Care Unit *	€	225.000,-
War Emergency Supply**	€	35.000,-

Totaal afgedragen aan SZMC € 720.000,-
* afdeling voor te vroeg geboren kinderen
** afdeling voor oorlogsslachtoffers

Uw giften voor dit mooie project zien wij graag op de rekeningnummers van St. Shaare Zedek:
ABN AMRO IBAN NL74 ABNA 0436 4270 60
ING Bank IBAN NL51 INGB 0004 2954 26

Kees den Hertog, penningmeester





Van Dam, Van Dam & Verkade

INVESTEREN IN ONROERENDE ZAKEN

Juist in deze gepolariseerde tijd willen wij gaarne laten zien dat wij als bedrijf zo Israëlvriendelijk als mogelijk zijn en daarom is een advertentie in dit tijdschrift zeer passend.

Ons product: veilige, flexibele, goed renderende en crisisbestendige investeringsmogelijkheden. Rentepercentages tussen de 2,5 en 5,0%.



verkade@vandamvandamverkade.com



020 - 4896 500



✓akkundig ✓ertrouwd ✓eelzijdig

- Verkoop nieuw & gebruikt
- Onderhoud & reparatie
- APK keuring
- Diagnose specialist GMT0 erkend
- Hybride & EV specialist GMT0 erkend

Planckstraat 2 - Veenendaal

www.autobedrijf-valkenburg.nl

☎ 0318-522 964



ACTIEF

Nieuwe CD Ha Bracha

Christelijk Kinderkoor Samuël heeft een nieuwe CD uitgebracht. De nieuwe CD draagt de titel: Ha Bracha. Dat wijst op De Zegen uit Numeri 6: 23-27. Zijn Zegen en Belofte voor Israël en allen ingelijfd. Bidt om de vrede van Jeruzalem.

De CD is in liefde en verbondenheid ontstaan naar aanleiding van het intense lijden van onze oudste broeder na 7 oktober 2023. Het is een unieke cd, vol met Gods onwankelbare Beloften en Trouw voor Zijn volk Israël en heil voor al de volken! Pure heldere kinderstemmen in proclamatie, solo en koorzang met schitterende muzikale klanken. Tehillim | Psalmen, Lofzangen en Geestelijke liederen. Door Zijn kracht, tot Zijn lof en eer!

Van harte aanbevolen te zaaien in liefde tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Ter bemoediging voor het Joodse volk om zo hun leed enigszins te verzachten, met verlangend uitzien! Hoort uit kindermond. Psalm 8: 3 Hosha Na! Baruch Haba Bashem Adonai! Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heeren! Matth. 21, 23

Bestellen van de CD op www.kinderkoorsamuël.nl

De CD kost € 12,50, (excl. € 3,95 verzendkosten). De hele opbrengst met gift is voor de noodhulp slachtoffers, Shaare Zedek ziekenhuis te Jeruzalem! Open uw hart! Bestel de CD.



Opbrengst Kerstkaartenactie

De kerstkaartenactie van Leen en Jans Gerritsen - leden van het Shaare Zedekkoor - heeft het mooie bedrag van € 1.150,- opgebracht! Hiervoor heel hartelijk dank!

Warmte, karakter en comfort

HAAL DE STIJL IN HUIS



Landelijke luxe: een keuken met karakter

De charme van het landelijke leven samen met een luxe, moderne afwerking.

Onze interieuradviseurs helpen u graag bij het vinden van de inrichting die past bij uw woonstijl.



Scan
de QR-code

EN BEKIJK
ALLE FOTO'S



SOET

COMPLEET IN WONEN



HOOFDSTRAAT 11-13 • BERGAMBACHT • SOETWONEN.NL • 0182-351 518



ACTIEF

Shaare Zedek Koor

Terugblik op Nieuwjaarsconcert

Dankbaar kijken wij terug op ons Nieuwjaarsconcert van zaterdag 11 januari 2025 in Alblasserdam.

Een volle kerk, een prachtig programma, het schitterende gastkoor en fantastische musici. Daarnaast was er de boodschap van het Evangelie. En er mocht een geweldig mooie opbrengst van de collecte zijn: ruim 6.000,- Euro. Daar zijn we stil van!

Wij bedanken: alle sponsors, alle aanwezigen met hun gaven, Mannenensemble Espressione met dirigent Arjan Wouters, de musici Arie van der Vlist, registrant Evert-Jan van der Vlist, Kees Alers en Sylvia Maessen, de spreker Martin Rozema, onze Shaare Zedek Koorleden, bijzonder onze dirigent Mark Brandwijk!

Maar boven dit alles: Soli Deo Gloria!

Dank aan de grote Gever!



Foto's: met dank aan onze fotograaf Leen Gerritsen.

Zomerzangavond

D.V. 28 juni 2025 | Bloemenschuur, Ouddorp

Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk

Orgel: Arie van der Vlist

Oratorium Johannes de Doper

D.V. 11 oktober 2025 | Oude Kerk, Lunteren

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk

Orgel: Arie van der Vlist | Vleugel: Kees de Bruin

Strijkersensemble o.l.v. Csaba Erdos

Percussi: Jaap Klootwijk | Dwarsfluit: Kees Alers

Hoorn: Pier de Jong | Hobo: Diana Abspoel

Oratorium Johannes de Doper

D.V. 15 november 2025 | Oude Jeroenskerk, Noordwijk

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk

Orgel: Arie van der Vlist | Vleugel: Kees de Bruin

Strijkersensemble o.l.v. Csaba Erdos

Percussi: Jaap Klootwijk | Dwarsfluit: Kees Alers

Hoorn: Pier de Jong | Hobo: Diana Abspoel

Nieuwjaarsconcert | Oratorium Johannes de Doper

D.V. 10 januari 2026 | Grote Kerk, Alblasserdam

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk

Orgel: Arie van der Vlist | Vleugel: Kees de Bruin

Strijkersensemble o.l.v. Csaba Erdos

Percussi: Jaap Klootwijk | Dwarsfluit: Kees Alers

Hoorn: Pier de Jong | Hobo: Diana Abspoel



Noodhulp voor oorlogsslachtoffers

Sinds de inval van Hamas en de daarna uitgebroken oorlog worden er veel gewonden naar het Shaare Zedek ziekenhuis gebracht. Belangrijke afdelingen zijn verplaatst naar de schuilkelders.

Er is dringend behoefte aan:

- Extra IC bedden met de daarbij behorende apparatuur;
- Inrichting van extra verloskamers (couveuses ed.);
- Beademingsapparatuur.

**Het Shaare Zedek
ziekenhuis heeft uw
steun en gebed hard nodig.
'Shaare Zedek, het ziekenhuis
met een hart'**



Voor meer informatie of voor
het aanvragen van een presentatie:

info@shaarezedek.nl • M 06 - 12363723 • www.shaarezedek.nl