



Shaare Zedek

Nieuws

Juni 2024 | Nummer 162 | Magazine van Stichting Shaare Zedek



RABBIJN YOSEF SPRUNG:

"Ik ben geestelijk verzorger, maar een groot deel van de tijd ook psycholoog"

AUDREY GROSS:

"Onze verpleegkundigen krijgen kracht voor al het werk"

7.10.2023 #Bringthemhome

Colofon

Shaare Zedek Nieuws is een uitgave van Stichting Shaare Zedek en verschijnt vier keer per jaar. Het blad is gedrukt op FSC papier.

Bestuur

Ds. H. Korving, Urk (voorzitter);
mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman, Apeldoorn (secretaris); C. den Hertog, Leerdam (penningmeester); J. Huijser, Nieuw-Lekkerland;
Ds. G.J. Post, Middelharnis;
Ds. J.C. Schuurman, Putten (algemeen adjunct); L.H. Trouwborst, Giessenburg

Secretariaat

Gen. van Heutszlaan 118, 7316 CK Apeldoorn
T 0612 932 610
E secretaris@shaarezedeek.nl

Administratie

C.H. Kleinbloesem
Rigoletto 43, 2926 PH Krimpen a/d IJssel
T 0621 262 216
E administratie@shaarezedeek.nl

Voorlichting

mw. M. de Wit-Bakker,
Wijk 6 nr. 109, 8321 VG Urk
T 0612 363 723
E info@shaarezedeek.nl
W www.shaarezedeek.nl

Giften

ING BANK IBAN: NL51INGB0004295426
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten
ABN AMRO IBAN: NL74ABNA0436427060
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten

Legaten

Indien u Stichting Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot €

RSIN 816131314

KvK 41039231

Grondslag en doel

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid.

Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



Toezichthouder CBF heeft vastgesteld dat Stichting Shaare Zedek voldoet aan de normen van de erkenningsregeling voor goede doelen.

ISSN 1382-872X

Tekst: ds. H. Peet, Sliedrecht

HARTTRANSPLANTATIE

‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven...’

Ezechiël 36: 26a

Een harttransplantatie is een heel ingrijpende behandeling, maar soms noodzakelijk. In Ezechiël 36 is de Heilige Geest de Hartchirurg Die bij het volk Israël een levensreddende operatie uitvoert. Israël was er nog niet zo van overtuigd dat het nodig was. De HEERE des te meer. Wat God ertoe beweegt? Zijn heilige Naam! Die Naam is in een kwaad daglicht komen staan doordat het volk in ballingschap ging. Heidenen dreven er de spot mee: ‘Kan de HEERE Zijn eigen volk niet eens beschermen? De God van Israël is ook weinig mans!’ Maar de HEERE laat het er niet bij zitten. Hij komt op voor Zijn eer. Hij brengt Israël terug in het beloofde land. Het volk mag er goed mee zijn.

Tegelijk doet Hij meer. De ballingschap was immers niet afdoende gebleken om het volk tot bekering te brengen. Men ging ondanks de ballingschap nog steeds op de oude voet verder. Voor echte vernieuwing van het volk is meer nodig. Voltrok doorgaans de priester het reinigingsritueel, hier doet de HEERE het Zelf. God doet een greep in het hart van het volk. Over het centrum van ons bestaan wil Hij regeren. Het stenen hart, dat ongevoelig is voor Gods spreken wordt weggenomen en vervangen door een vlezen hart, dat Gods woorden indrinkt. Het is de Geest Die deze verandering van het hart tot stand brengt. Deze Hartchirurg houdt nog steeds spreekuur.

Wij rommelen doorgaans slechts wat in de marge; we geven onze buitenkant een kleine opknappbeurt en vinden dat vaak wel voldoende. De Geest vernieuwt van binnen uit. Het gevolg is dat heel ons leven verandert. Dan wordt ons hart uiterst gevoelig voor het spreken van God. We krijgen hart voor de Heere en Zijn dienst. We krijgen ook hart voor onze medemens in nood. Ook vandaag doet God dit omdat Hij een Naam heeft hoog te houden. Daar wil de Heere aan gehouden zijn!



4

Rabbijn Yosef Sprung:
“Mensen denken dat de rabbijn overal antwoord op heeft. Maar sommige vragen zijn te groot voor me, want ik kan niet in de plaats van de Almachtige staan.”

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 3 | Bestuur: Zo goed mogelijk continuïteit bieden | 11 | Vragenrubriek Sje'elot: Onze verpleegkundigen krijgen bijzondere kracht om al het werk te doen |
| 4 | Uit het ziekenhuis: Hoe om te gaan met Joodse wetten op het slagveld | 12 | Actief: Acties voor het ziekenhuis |
| 6 | Column: Sederavond | 15 | Actief: Concertagenda Shaare Zedek Koor |
| 7 | Financiën: Overzicht inkomsten en uitgaven 2023 | 16 | Noodhulp voor oorlogsslachtoffers |
| 8 | Uit het ziekenhuis: Een weerzien in het Shaare Zedek MC | | |
| 10 | Financiën: Met uw hulp medische verzorging tot een waardig einde | | |



BESTUUR

Zo goed mogelijk continuïteit bieden



Terwijl de oorlog tussen Israël en Hamas voortwoedt, gaat het leven in het ziekenhuis ook door. Op allerlei manieren wordt echter de impact van de oorlog merkbaar op de werkvloer en in de ziekenzaal. Het ziekenhuis zet zich in om zo goed mogelijk continuïteit te bieden in de zorg voor de patiënten.

Er zijn ook artsen en verpleegkundigen opgeroepen om in het leger mee te strijden. Waar krijg je zo snel gekwalificeerde mensen vandaan die de lege plekken kunnen invullen? De oplossing die hiervoor is bedacht, is dat men veel gepensioneerde artsen en medewerkers heeft opgeroepen om terug te komen naar het ziekenhuis en mee te helpen om de dienstverlening draaiende te houden.

Een ander voorbeeld is een verpleegster, een moeder met een jong en opgroeiend gezin. In normale omstandigheden konden de kinderen naar school en kon haar echtgenoot bijspringen. Als de school echter gesloten is en de echtgenoot opgeroepen wordt voor het leger, staat de verpleegkundige ineens voor een groot praktisch probleem: het ziekenhuis heeft haar inzet nog dringender nodig dan normaal en ze kan haar kinderen niet zonder oppas achterlaten.

Zomaar een greep uit de gebeurtenissen van de achterliggende tijd. U leest er meer over in de column van Audrey Gross en in de vragenrubriek. Richard Donk schreef een inzicht gevend artikel op basis van een interview met rabbijn Yosef Sprung over de toepassing van Joodse wetten op het slagveld, maar ook in het ziekenhuis: moet ik de moorde-

naar van mijn volksgenoten behandelen en verzorgen? Zelfs de liturgie voor de sederavond voorafgaand aan Pesach is niet hetzelfde gebleven in de huidige omstandigheden.

Deze oorlog heeft voorgoed het leven in Israël veranderd. Toch zet het ziekenhuis zich in om zo goed mogelijk continuïteit te bieden in de zorg voor de patiënten, waaronder ook de palliatieve zorg voor kinderen. Zoals u weet betreft dit ons lopende project waarvoor we uw steun waarderen en blijven vragen, omdat er onverminderd een toenemende zorgvraag is.

Daarnaast willen we als stichting ook graag bijdragen door Noodhulp te kunnen geven waar dat door de oorlogsomstandigheden het hardste nodig is. Mogen we op u blijven rekenen?

Met een hartelijke groet,
Ds. H. Korving, voorzitter



UIT HET ZIEKENHUIS

INTERVIEW RABBIJN YOSEF SPRUNG

Hoe om te gaan met Joo op het slagveld

Mag je een gewonde terrorist behandelen? Kun je op de sjabbat met verlof? De oorlog in Gaza stelt medisch personeel voor ingewikkelde ethische vragen. Rabbijn Yosef Sprung: "Achter de ziekenhuisdeur geeft de Talmoud toestemming om te genezen."

Vragen op medisch-ethisch terrein zijn Sprung niet vreemd. Als geestelijk verzorger in het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem krijgt hij veel kwesties rond leven en dood voorgelegd - zowel van personeel als van patiënten. En hij adviseert de directie hoe zij de voorschriften van de joodse wet in de praktijk gestalte kan geven. Variërend van de werking van de sjabbatlift tot het bereiden van koosjere maaltijden.

De oorlog in Gaza brengt echter geheel eigen dilemma's met zich mee. Een van de belangrijkste waar een deel van het personeel mee worstelt, is de vraag of je een gewonde terrorist wel mag behandelen, vertelt de rabbijn in het ziekenhuis. "Dat is geen academische kwestie. Heel concreet kwam een verpleegster naar me toe, van wie de echtgenoot en twee kinderen momenteel in het leger dienen. 'Ik weet niet eens hoe het met ze is. En moet ik nu een Hamasstrijder verzorgen? Wat moet ik daarmee?' vroeg ze."

"De Thora zegt toch dat als iemand op je af komt om je te doden, je dan de eerste moet zijn om hem te doden? Dus waarom zouden we een terrorist behandelen?, kreeg ik voor de voeten geworpen", vervolgt Sprung. "Ik heb uitgelegd

"Moet ik nu een Hamasstrijder verzorgen? Wat moet ik daarmee?"



Tekst: Richard Donk, met toestemming overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad

dse wetten

dat de Thora ook régels voor de strijd kent. Op het slagveld sla je terug. Maar achter de ziekenhuisdeur geeft de Talmoed toestemming om te genezen. Je hebt in elk geval geen vrijbrief om niet te behandelen. Dat is ook ter bescherming van de artsen.”

Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is om die regel in de praktijk te brengen, benadrukt hij. “Er is veel boosheid en er wordt onder veel tranen behandeld. In een enkel geval vroeg iemand of een collega het kon overnemen. Dan moeten we dat respecteren en pragmatisch zijn. Tegelijkertijd probeer ik te benadrukken dat mensen in zo’n geval niet aan de identiteit van de patiënt moeten denken, maar aan de waarden waar we voor staan.”

Sprung krijgt ook veel vragen over het houden van de sjabbat in oorlogstijd. Is het geoorloofd om de religieuze regels te overtreden als een soldaat verlof krijgt om op de rustdag een paar uur het slagveld te verlaten en bij zijn familie door te brengen? “Het leven heeft in de joodse wet de hoogste waarde. Dus de afweging moet steeds zijn: breng ik met het volgen van de voorschriften levens in gevaar?”

De geestelijke noemt het voorbeeld van een Israëliische soldaat die op sjabbat naar huis wilde om de besnijdenis van zijn zoon bij te wonen. “Hij vroeg mij of dat geoorloofd was, om zo aan zijn plicht als vader te kunnen voldoen. Ik heb zelfs met de opperrabbijn van Jeruzalem overlegd. Van de besnijdenis hingen geen levens af, dus dat was geen reden om de rustdag te ontheiligen. Maar dit verlof zou ook goed zijn voor het moreel en het opladen van deze militair. En dat kan indirect levens redden. Dus op grond daarvan was het volgens ons gerechtvaardigd.”

Ingewikkelder zijn de vragen rond het levenseinde, zegt Sprung. “De joodse wet zegt dat je een persoon die spoedig zal overlijden niet mag aanraken, om de dood niet te bespoedigen. Met de huidige technische middelen is het lastig te bepalen of iemand binnenkort zal sterven. We hadden een patiënt die op het randje van de dood zweefde, maar eigenlijk verschoond moest worden. Moeten we dat doen, werd mij gevraagd. Nadat ze de handeling hadden verricht, overleed de patiënt. Ik heb gezegd dat hij dan toch op een waardige manier is gestorven.”

De verantwoordelijkheid om in dit soort zaken advies te geven drukt zwaar, vindt Sprung. “Mensen denken dat de rabbijn overal een antwoord op heeft. Maar sommige vragen zijn te groot voor me, want ik kan niet in de plaats van de Almachtige staan. Daar heb ik soms slapeloze nachten van. Ik ben geestelijk verzorger, maar een groot deel van de tijd ook psycholoog.”

Ik ben geestelijk verzorger, maar een groot deel van de tijd ook psycholoog.

COLUMN

Sederavond



Ma Nishtana zijn de vier vragen die op de Sederavond - de avond voor Pesach - aan tafel worden gesteld. Meestal worden deze vragen gezongen door het jongste kind dat aanwezig is. 'Ma Nishtana' betekent: 'Wat is er veranderd?' en zijn de eerste woorden van het lied. Dat vers luidt: 'Wat is er aan deze avond anders dan aan alle andere avonden?' Daarop volgt:

'Dat we alle andere avonden chamets en matse eten, maar deze avond alleen matse?

Dat we alle andere avonden vele soorten groenten eten, maar deze avond alleen maror?

Dat we alle andere avonden groenten niet 'dippen', maar deze avond twee maal?

Dat op alle andere avonden sommigen zittend eten en anderen achteroverleunend, maar dat we deze avond allemaal achterover leunen?'

Ma Nishtana is waarschijnlijk het bekendste deel van de Haggada, het boek dat wordt gebruikt voor het ceremoniële Pesach-diner. Door de vraag te stellen wat deze avond anders maakt dan andere avonden, worden degenen die aan tafel zitten nieuwsgierig gemaakt. Ze gaan bewust letten op wat er gebeurt en wat er anders gaat.

Dit jaar was het Pesach heel moeilijk voor de vele Joden over de hele wereld. Hoe kunnen we vieren dat wij meer dan 3.000 jaar geleden van

de slavernij uit Egypte zijn bevrijd, terwijl we op dit moment nog 132 van onze mensen missen? Ze worden nog steeds vastgehouden en gegijzeld door barbaarse Hamas-terroristen in Gaza.

De Seder (letterlijk vertaald: volgorde of orde) wordt volgens een vaste volgorde gehouden. In de Haggada staat precies hoe we alles stap voor stap moeten doen. En toch waren de meesten van ons nu onzeker en vroegen we ons af hoe we dit jaar de avond door zouden moeten komen? Hoe kunnen we vieren, reflecteren, herdenken met een gebroken hart en met angst voor het onbekende? Terwijl over de hele wereld het antisemitisme enorm de kop opsteekt en Hamas ons land is binnengevallen?

De opperrabbin van Israël zag deze moeite en tegenstrijdige gevoelens. Daarom schreef hij een speciaal gebed dat in het ritueel voor deze Sederavond werd opgenomen. Een speciaal gebed voor de veilige terugkeer van de gijzelaars. President Isaac Herzog riep de Israëli's op om een lege stoel aan tafel vrij te laten tijdens de Sederfeestmaaltijd ter nagedachtenis aan degenen die werden vermoord en ontvoerd in het bloedbad van Hamas op 7 oktober.

Wij hadden als gezin niet alleen een lege stoel aan tafel gezet, maar ook de tafel echt gedekt voor hen. Dus net alsof ze bij ons zouden eten met een

"Dit jaar was het Pesach heel moeilijk voor de vele Joden over de hele wereld."

bord, bestek en een glas. Wij hadden in gedachten Hersh Goldberg Polin uitgenodigd. Hersh is een 23-jarige jongeman die momenteel nog steeds gegijzeld wordt.

Hersh is voor ons niet zomaar een willekeurig gekozen naam. Hij woonde met zijn gezin bij ons in de buurt. Hij is een jaar jonger dan mijn oudste dochter en twee jaar ouder dan mijn zoon. Hersh en mijn zoon gingen naar dezelfde middelbare school en zijn fervente supporters van het plaatselijke voetbalteam Hapoel in Jeruzalem. Mijn dochter ging met zijn zus op zomerkamp en mijn zoon is bevriend met zijn andere zus... Kortom, onze paden kruisten elkaar op vele manieren. Hersh zou mijn zoon kunnen zijn!

Stel je voor dat één van de gijzelaars een familielid van je was. Het is echt gruwelijk! Het is moeilijk uit te leggen, maar we hadden echt het gevoel dat Hersh een soort bericht stuurde waarin hij zei dat hij 's avonds langs zou komen... Dit gevoel werd nog intenser toen ik een poster opging halen voor aan de Sedertafel en ik

ontdekte dat er op de achterkant de foto van Hersh stond!

De dag na de Seder, op 24 april, werd er een video vrijgegeven waarop Hersh te zien was. Dit was het eerste teken van leven van hem sinds de vreselijke beelden van zijn brute ontvoering op 7 oktober.

We beseffen dat we - nu meer dan ooit - moeten bidden voor de onmiddellijke vrijlating van de 132 gijzelaars. Dat Hersh en de anderen spoedig thuis mogen komen. Wilt u meebidden?



Overzicht van inkomsten en uitgaven 2023 Stichting Shaare Zedek

BATEN	2023		2022	
	€	%	€	%
Baten uit eigen fondswerving	758.972	93,9	348.067	89,8
Overige baten	49.130	6,1	39.704	10,2
Som der baten	808.102	100,0	387.771	100,0

LASTEN	2023		2022	
	€	%	€	%
Besteed aan doelstellingen				
Voorlichting / bewustwording	36.660	4,5	22.886	5,9
Ziekenhuis Shaare Zedek	700.000	86,6	320.000	82,5
Kosten eigen fondswerving	21.658	2,7	22.231	6,0
Beheer en administratie	28.267	3,5	31.445	8,1
Som der lasten	786.585	97,3	396.562	102,5
Resultaat	21.517	2,7	- 8.791	- 2,5



UIT HET ZIEKENHUIS



Een weerzien in het Shaare Zedek MC

“Israël en haar inwoners zijn al een lange tijd verbonden met mijn en onze levens. Opgegroeid met een onvoorwaardelijke liefde voor Gods volk en Gods land, mocht ik vanaf mijn 18^e levensjaar frequent een bezoek aan Eretz Israël brengen en steeds leerde ik meer mensen, vrienden en collega-artsen kennen. Inmiddels is het 15 jaar geleden, dat ik als medisch student mocht wonen in een gastgezin in Jeruzalem en ik deel mocht uitmaken van het Shaare Zedek MC.”

De afdeling gynaecologie en obstetrie, maar ook de interne geneeskunde ken ik door mijn tijd in het Shaare Zedek MC van binnenuit als coassistent. De enorme gedrevenheid in het werk, de toegankelijkheid van de zorg, en de warmte van het medisch team zijn mij altijd bijgebleven. Ik hoop nu in mijn persoonlijk werk deze bezieling vanuit mijn hart door te mogen geven. Wist u dat ‘lev’ hart betekent, werken vanuit bezieling/lev/lef?

En toen werden we zo enorm opgeschrikt door de dramatische gebeurtenissen op 7 oktober. Ik voelde mij geroepen om mijn collega-artsen en het medisch team in het Shaare Zedek MC te bemoedigen.

Ik had en heb zo'n intense dankbaarheid dat Hij die ons het leven geeft, mij in staat stelde om in het Shaare Zedek MC te mogen zijn.

Audrey Gross heeft mij persoonlijke verhalen gedeeld van stafleden uit het Shaare Zedek MC en het personeel. Vrijmoedig kon ik uitleggen aan verschillende mensen, waarom ik juist nu naar het Shaare Zedek MC kwam. Deze oorlog om het existentiële voortbestaan van Israël is zo diep en intens, het raakt de ziel van het volk in haar bestaan en daarmee ook mijn ziel vol van liefde voor God en het Joodse volk. Soms kwamen er tranen van degene die zijn verhaal vertelde en mijn tranen...

Het Shaare Zedek MC heeft sinds het begin van de oorlog al ruim 1.000 soldaten en burgers behandeld. Het is ongelooflijk te horen en te zien hoe de medische staf de afgelopen maanden heeft gefunctioneerd. Een paar voorbeelden: gepensioneerde artsen kwamen terug om afdelingshoofd ad interim te zijn, zodat collegae hun werk in het leger konden uitvoeren. Verpleegkundigen en ander

personeel werkten maandenlang (!) door terwijl hun partner en/of kinderen waren opgeroepen om te dienen.

Zeer indrukwekkend is de ondergrondse intensive care unit. Onder het nieuwe oncologisch centrum, bevindt zich 4 verdiepingen onder de grond een nood intensive care afdeling. Vanuit een eenvoudige kelder is in een zeer kort tijdsbestek een functionele IC-afdeling gebouwd en ingericht.

In de huidige tijd met wereldwijd protesten en beschuldigingen van genocide, wil ik aan jullie beschrijven dat het SZMC medische zorg geeft aan iedere patiënt. U hoeft het ziekenhuis maar binnen te lopen, en u zal Joden, Arabieren, Christenen, etc etc zien. Medical care is the hope for all the people.

Jullie steun aan het Shaare Zedek MC wordt ongelooflijk gewaardeerd. En met mijn bezoek aan het Shaare Zedek MC heb ik jullie betrokkenheid en hulp hier mogen laten zien. Laten we de gebeden blijven opzenden, met de woorden van Psalm 115 'Vertrouw op den Heere; Hij is hun Hulp en hun Schild'.

...wil ik aan jullie beschrijven dat het SZMC medische zorg geeft aan iedere patiënt"

Onder het nieuwe oncologisch centrum bevindt zich 4 verdiepingen onder de grond een nood intensive care afdeling.





FINANCIËN

Met uw hulp medische verzorging tot een waardig einde



Door de oorlogssituatie in Israël heeft onze stichting naast het al langer lopende project een tweede project. Beide projecten bevelen wij bij u aan.

Project palliatieve zorg aan kinderen

De primaire zorg aan kinderen in hun laatste levensfase. Veel van deze kinderen weten dat zij zullen sterven. Ons doel van dit project is om te zorgen voor een goede thuiszorg situatie hetgeen in Israël niet (of voor een klein deel) gedekt wordt door de verzekering. Dankbaar zijn de ouders en kinderen en de medische staf in Jeruzalem voor uw giften om de verpleging van deze kinderen mogelijk te maken. Dankzij de middelen die vanuit Nederland gedoneerd worden kan het ziekenhuis hen tot een waardig einde medisch verzorgen en verplegen.

Het ziekenhuis heeft *leven hoog* in het vaandel staan echter deze nieuwe afdeling heeft niet voldoende middelen om de zorg rondom het levens-einde aan kinderen optimaal te kunnen bieden. Daarom voelt het bestuur zich mede verantwoordelijk om de helpende hand te bieden en hebben wij besloten ook dit jaar aan dit doel te doneren. Euthanasie is in het SZMC volstrekt taboe en de behandelingskosten in de eindfase van het leven worden niet altijd vergoed. Met uw steun kunnen we een steentje bijdra-

gen ten behoeve van deze ernstig zieke kinderen. Van harte aanbevelen.

Noodhulp aan oorlogsslachtoffers

Het tweede project is: Noodhulp aan oorlogsslachtoffers. Gezien de huidige en dreigende oorlogssituatie heeft het ziekenhuis dringend middelen nodig om o.a. de gewonde militairen te verplegen. Via de doneerknop op deze pagina kunt u dat mogelijk maken.

Financiën

Van het Shaare Zedek Koor hebben wij de opbrengst van collecten tijdens concerten en lokale acties ontvangen: het mooie bedrag van € 20.000,-. Wij willen vanuit het bestuur het koor hiervoor hartelijk bedanken. Samen met dit mooie bedrag is er begin april 2024 € 100.000,- overgemaakt naar Jeruzalem voor het Project palliatieve zorg aan kinderen. Hartelijk dank dat uw giften samen met collecten van kerken, scholen en bedrijven dit bedrag mogelijk heeft gemaakt.

Jaarcijfers 2023

De verkorte jaarcijfers over 2023 zijn op pagina 7 opgenomen. Een compleet overzicht van de jaarcijfers wordt voor 1 juli 2024 gepubliceerd op onze website www.shaarezedek.nl. Deze publicatie is geheel volgens de ANBI-regels. Daarnaast vindt er controle plaats door het CBF Erkend goed doel.

QR code NOODHULP

Indien u deze QR code activeert, kunt u rechtstreeks doneren.



QR code PALLIATIEVE ZORG AAN KINDEREN

Indien u deze QR code activeert, kunt u rechtstreeks doneren.



VRAGENRUBRIEK SJE'ELOT

Onze verpleegkundigen krijgen bijzondere kracht om al het werk te doen



Vraag:

Audrey, velen van jullie zijn opgeroepen voor het leger. Hoe gaan jullie om met het grote personeelstekort?

De eerste weken van de oorlog waren het moeilijkst. Er werden veel reservisten opgeroepen. Reservisten zijn mannen en vrouwen die hun diensttijd in het leger erop hebben zitten en nog één keer per jaar of soms wat vaker nog met het leger trainen. Opeens moesten we veel van onze collega's missen. Met name mannen en vrouwen van eind 20, begin 30, vaak jonge artsen in opleiding. Dit verhoogde de werkdruk enorm.

De volgende categorie die onder enorme druk kwam te staan, waren de verpleegsters. De meeste van onze verpleegkundigen zijn moeders met jonge kinderen en met echtgenoten die waren opgeroepen. Tijdens de eerste weken van de oorlog was er geen school, kleuterschool of kinderopvang. Deze jonge vrouwen werden plotseling 'alleenstaande' ouders met een paar jonge kinderen en zonder kinderopvang. Ze moesten langere diensten draaien om verpleegkundigen te vervangen die waren opgeroepen. Ondertussen maakten ze zich zorgen over de veiligheid en het welzijn van hun echtgenoten op het oorlogsveld.

Een andere groep collega's waar we ons zorgen over maakten, waren onze Arabische medewerkers. Dit is ongeveer

25% van ons totale personeelsbestand. Het was een uitdaging voor ons om ervoor te zorgen dat deze werknemers gewoon naar hun werk konden blijven komen. En we wisten niet precies hoe ze zich onder deze bijzondere omstandigheden zouden voelen.

Dus, laten we het samenvatten: In het begin van de oorlog misten we ruim 200 medewerkers. De verpleegkundigen zijn emotioneel en fysiek uitgeput. Daarnaast proberen we alles te doen om een respectvolle werkomgeving te behouden voor personeel van alle religies onder zeer moeilijke omstandigheden...

Dit is wat we deden: De directie vroeg al onze onlangs gepensioneerde medewerkers om weer aan het werk te gaan. De directeur van de afdeling pediatrie spoedeisende hulp Dr. Giora Weiser bijvoorbeeld, werd opgeroepen voor het leger. Prof. Matti Erlichman, die een paar jaar geleden met pensioen was gegaan maar een paar uur per week op de SEH bleef werken, meldde zich meteen weer en werd de interim-directeur van deze afdeling. De overgang verliep soepel omdat hij diezelfde afdeling al vele jaren geleid had. Al het personeel kende en respecteerde hem. Zo was het niet nodig om iemand nieuw of extern op te leiden. Veel van onze gepensioneerde medewerkers gingen weer aan het werk op verschil-

lende afdelingen in het ziekenhuis. Zo kon alles doorgaan. Onze verpleegkundigen krijgen bijzondere kracht om al het werk te doen. Ze maken vaak lange diensten. Ook heeft de directie een 'kinderdagverblijf' opgezet dat verpleegkundigen de mogelijkheid geeft om naar het werk te komen. En tenslotte, met betrekking tot de spanningen die mogelijk tussen de verschillende werknemers zouden kunnen ontstaan, heeft de directie de eerste dag na 7 oktober een dringende oproep gedaan om respectvol met elkaar om te blijven gaan. Hij was hier heel duidelijk in: Binnen het ziekenhuis geldt een nultolerantiebeleid. Onaangenaam of ongepast gedrag of opmerkingen zijn niet toegestaan en wie zich niet aan deze regels houdt, zal hier direct op aangesproken worden met eventuele gevolgen.

Na de aanvankelijke 'chaos', ontstond er weer een soort routine. De kinderen gaan weer naar school en in het ziekenhuis werkt iedereen er hard aan om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. We hebben een lange, zware periode achter de rug met dagelijkse aankomst van gewonde soldaten. Ondanks dat hebben we nooit een tekort aan personeel gehad. De druk was hoog, maar iedereen hielp. Nu zijn de dingen weer enigszins normaal en draait het ziekenhuis bijna net zo soepel als gewoonlijk. Dank aan G'd!



ACTIEF

Acties voor het ziekenhuis

Leerlingen in actie

De kinderen van de Reformatorische Basisschool de Fontein uit Puttershoek hebben zich de afgelopen maanden actief ingezet voor Shaare Zedek. Nadat Jopie en Corrie - twee van onze voorlichters - langs waren gekomen om gastlessen te geven aan alle klassen, wilden de leerlingen heel graag iets doen voor het ziekenhuis. Zo hielden ze een grote kleedjesmarkt rond de school en maakten ze mooie kleurplaten voor de kinderen en soldaten in het ziekenhuis. De actie bracht het prachtige bedrag op van € 4.546,73 voor noodhulp aan oorlogsslachtoffers. Hartverwarmend! Kinderen, heel hartelijk bedankt en shalom!



Wil jij deze zomervakantie de handen uit de mouwen steken?

Bij De Schutse laten we de bewoners en deelnemers zoveel mogelijk het dagelijks leven ervaren.

In de zomervakantie hebben onze medewerkers vakantie, maar de zorg en begeleiding blijft gewoon doorgaan! Kom jij ons helpen hierbij? We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Voor je vakantiewerk krijg je van ons veel waardering: een goed salaris en een goede werkomgeving.

Heb je interesse? Neem contact op met onze recruiter
Mirjam Hardeman 06 39 36 75 89
mhardeman@deschutse.nu



Direct contact opnemen met Mirjam?
Scan de QR code of kijk op werkenbijdeschutse.nl

Actie statiegeld

Jumbo C. Duijzer uit Wijk en Aalburg heeft een statiegeldactie gehouden voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. Veel klanten doneerden de opbrengst van hun lege flessen en blikjes voor het goede doel. Ook zamelden sommigen actief lege flessen in. Dit alles resulteerde in een mooie opbrengst van € 515,-. Allen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk dank!



Verjaardagsgeld voor Shaare Zedek

Co van der Heuvel uit Urk - een trouwe donateur en fervent liefhebber van Israël - heeft tijdens haar 70^e verjaardag geld ingezameld voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. Zij deed een oproep om haar geen kadootjes te geven, maar iets te schenken aan het ziekenhuis: "Sinds 7 oktober 2023 heeft Israël het moeilijk. Het Shaare Zedek Ziekenhuis helpt slachtoffers van de oorlog en helpt vriend en vijand. Shaare Zedek heeft onze steun en gebed hard nodig." Co zamelde met deze spontane actie € 725 in, waarvoor hartelijk dank!

Urkerdag

De Urkerdag vindt traditioneel plaats op de zaterdag voor Pinksteren. Nadat om 18.00 uur alle kerkklokken de voor-sjabbat hebben ingeluid, wordt deze dag afgesloten met een concert in de Bethelkerk. Hier werken de twee meest bekende mannenkoren van Urk aan mee, namelijk het Urker mannenkoor Hallelujah en het Vissers-



koor Crescendo. De collecte opbrengst was dit jaar geheel bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. Onze PR medewerkster Marijke de Wit, wonend op Urk, heeft iets over de huidige situatie binnen het ziekenhuis mogen vertellen. Deze korte impressie heeft een mooie collecte opbrengst gegeven van € 1.750,-

Bazaar CGK Damwoude

“Op 17 februari 2024 mochten wij als Chr. Geref. Kerk van Damwoude weer onze jaarlijkse bazaar organiseren. Elk jaar is de opbrengst voor een goed doel en dit jaar was de opbrengst voor Shaare Zedek. De Heere heeft deze dag de harten willen neigen en ook de mensen bepaald bij de financiële nood en hulp die daar op dit moment nodig is. Ook door de vele oorlogsslachtoffers die er nu zijn.

Er was een grote belangstelling. Er werd goed verkocht zowel goederen als etenswaren. Veel animo was er

voor de spelletjes die er georganiseerd werden. Gemeenteleden hadden waardevolle spullen gebracht die bij opbod verkocht mochten worden. Deze veiling is elk jaar weer geliefd. Ook nu trok deze veel aandacht en bracht weer een hoog bedrag op.

Aan het eind van de dag werd de opbrengst geteld. De bazaar heeft het mooie bedrag van netto € 6.752,89 opgebracht, wat is overgemaakt is naar Stichting Shaare Zedek.”

Tekst: J. van der Leeuw

Wandelen voor Shaare Zedek

“Dit jaar hoop ik de Nijmeegse Vierdaagse (4 x 40 km) weer te gaan lopen en daarmee geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar voor Stichting Shaare Zedek. Eerder heb ik al gelopen voor Stichting Jemima en Stichting Vrienden van het Cheider.

Lopen voor een goed doel geeft het lopen iets extra's, het motiveert je om elke ochtend heel vroeg uit je bed te komen en om 5 uur op de startlocatie in Nijmegen te verschijnen. En als de moed je soms in de schoenen dreigt te zinken onderweg - die 4 x 40 km is nog steeds een grote uitdaging voor mij - dan helpt het ook om vol te houden, door te gaan. Natuurlijk loop je niet in je eentje en wat denk je van al die mensen langs de route die alle wandelaars aanmoedigen en voorzien van hapjes, drankjes, soms zelfs van paracetamolletjes tegen pijnlijke voeten, een oppeppend praatje of een high-five? Altijd weer een feest!

Na de coronaperiode waarin de Vierdaagse geen doorgang vond, startte ik in 2022 weer. Maar na twee keer corona te hebben gehad, was mijn conditie niet meer wat die was. Op de eerste wandeldag gaf ik alles wat ik had en toen moest ik het helaas opgeven. Ik doe nu nogmaals een poging het vijfde Vierdaagse-kruisje te behalen en loop opnieuw voor een goed



doel, deze keer dus voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. Bij dit ziekenhuis reed ik regelmatig langs in het jaar dat ik in Jeruzalem woonde en hier heeft een bekende van mij jarenlang gewerkt. Via Facebook hoop ik in de week van 15 juli dagelijks verslag te doen van mijn ervaringen tijdens de wandeldagen. Voor wie geen facebook heeft, kan mij volgen via bijgaande link: www.devierdaagsesponsorloop.nl/fundraisers/wilma-kooiman.

Hopelijk mag het allemaal weer lukken en kan ik naast mijn vijfde Vierdaagse kruisje ook een mooi bedrag voor Shaare Zedek ophalen. Ik heb er zin in!

‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Psalm 121 : 1 en 2”

Tekst: Wilma Kooiman, Bergambacht



Building Trust

Verhuizen, verbouwen of de ruimte in uw huidige bedrijfspand optimaal benutten?

Profielnorm ontwerpt, fabriceert en monteert uw entresolvloer geheel op maat.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.



www.profielnorm.nl | 0166 60 10 70



Van Dam, Van Dam & Verkade

INVESTEREN IN ONROERENDE ZAKEN

ACTIERENTE!

Momenteel loopt er een actierente van 5%

Neem snel contact met ons op en profiteer van de actie

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam | T +31 (0)20 - 4896500
info@vandamvandamverkade.com | www.vandamvandamverkade.com



ACTIEF

Shaare Zedek Koor



Concert in de Nieuwe Westerkerk in Capelle aan den IJssel

Dankbaar kijken wij terug op ons concert van zaterdag 25 mei jl. Zowel het mannenensemble Ehtan als het Shaare Zedek Koor zongen prachtige stukken. Ds. J.C. Schuurman sprak over de vrede van Jeruzalem en de vrede voor Jeruzalem vanuit Psalm 122. Na de sluiting door de dominee zongen de gezamenlijke koren het 'Vader in de hemel' van Marco den Toom. Voor de meesten bekende woorden, met diepe inhoud... Tot slot zongen wij met alle aanwezigen het Gebed des Heeren, de verzen 1 en 10.

Al met al een avond met een rijke inhoud! Wij bedanken onze sponsors, koorleden, musici, ds. Schuurman en alle bezoekers voor hun bijdragen! De collecte bracht ruim € 2.000,- op voor het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem!

Bestuur Shaare Zedek Koor

Foto: met dank aan onze fotograaf Leen Gerritsen.

Koor- en samenzang-avond

D.V. 2 november 2024 | Aanvang: 19.30 uur | Tiel, Grote Kerk

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk | Orgel: Arie van der Vlist
Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus o.l.v. Martin Zonnenberg
Trompet: Pascal van de Velde en Matthijs Valkenwoud
Spreker: Ds. J. Koppelaar

Nieuwjaars-concert

D.V. 11 januari 2025 | Alblasterdam, Grote Kerk

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk | Orgel: Arie van der Vlist
Mannenensemble Espressiono o.l.v. Arjan Wouters
Dwarsfluit: Kees Alers | Contrabas: Sylvia Maessen

Zomierzang-avond

D.V. 28 juni 2025 | Bloemenshuur, Ouddorp

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk | Orgel: Arie van der Vlist



Noodhulp voor oorlogsslachtoffers

Sinds de inval van Hamas en de daarna uitgebroken oorlog worden er veel gewonden naar het Shaare Zedek ziekenhuis gebracht. Belangrijke afdelingen zijn verplaatst naar de schuilkelders.

Er is dringend behoefte aan:

- Extra IC bedden met de daarbij behorende apparatuur;
- Inrichting van extra verloskamers (couveuses ed.);
- Beademingsapparatuur.

**Het Shaare Zedek
ziekenhuis heeft uw
steun en gebed hard nodig.
'Shaare Zedek, het ziekenhuis
met een hart'**



Voor meer informatie of voor
het aanvragen van een presentatie:

info@shaarezedek.nl • M 06 - 12363723 • www.shaarezedek.nl